

'Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'

Wat is de missie van Eben Haezerschool?

'Vanuit de Basis, met elkaar, komen tot persoonlijke groei'.

Op onze school staat Gods Woord centraal. Zij vormt de **Basis** en het uitgangspunt voor al ons handelen. We vinden het belangrijk dat we als opvoeders zelf een levende brief van de Heere Jezus Christus zijn, en dit **met elkaar** uitdragen in onze omgeving. Het is ons verlangen dat (ook) de leerlingen **persoonlijk** deel mogen krijgen aan het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus en **groeien** in de kennis van God en Zijn Woord. **Met elkaar** willen we als opvoeders bijdragen aan de **persoonlijke groei** van zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van 'onze' kinderen.

De kernwaarden van Eben Haezerschool zijn



Liefde



Betrouwbaarheid



Vertrouwen



Betrokkenheid



Persoonlijke ontwikkeling

Waar staat Eben Haezerschool nu?



133

Leerlingen



22

Groepsgrootte



10%

Gemiddelde groei



100%

Doorstroming

Eigen beoordeling basiskwaliteit



Waar is Eben Haezerschool trots op?



Op onze school zijn de Bijbelse waarden en normen de basis van ons handelen



Op onze school zorgen de leraren voor ondersteuning en uitdaging



Op onze school hebben we hoge verwachtingen van al onze leerlingen; ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten



Op onze school heerst een goede, ontspannen sfeer; structuur en orde



Op onze school zorgen de leraren voor een veilig pedagogisch klimaat dat leren mogelijk maakt



Onze kinderen komen graag naar onze school

Wat heeft Eben Haezerschool over vier jaar bereikt?

1. Op onze school gaan we vanuit onze identiteit respectvol om met onszelf, anderen, hun achtergrond en hun inbreng.
2. Ons onderwijs biedt een goede balans tussen aandacht voor hoofd, hart en handen.
3. Wij geven onderwijs dat past bij de leerling en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op de individuele behoefte.
4. Wij communiceren open en proactief met ouders om zo hun betrokkenheid te vergroten.